

## Nieuwsbrief Sint-Catharinadal 2017 nr. 7

.....een plek die naar God verwijst en mensen samenbrengt .....



### Inzegening Poorthuis.

*"Zegen, Heer, dit poorthuis en allen die er gebruik van zullen maken. Dat wij liefde en geluk kunnen bieden aan elkaar en aan ieder die dit poorthuis binnen gaat".*



Op 16 februari 2017 vond de inzegening plaats van alle, voor gasten bestemde ruimten in het gerenoveerde Poorthuis. Aan deze plechtigheid ging een bijeenkomst vooraf in de grote spreekkamer van het klooster.

Oud-pastoor J. van Riel, die de inzegening verrichtte, zei in zijn inleiding "*dat er, nu de materiele voorzieningen voor de gastenkamers binnen in het Poorthuis afgerond zijn, vanmiddag aandacht is voor de sfeer en de geest die men hier mag ervaren..... Dat dit poorthuis de poort naar ontmoeting en geloof mag zijn, de poort naar rust en stilte, de poort naar genade en vrede*".

Zr. Maria Magdalena, priorin, sprak daarna een welkomstwoord . "*Vandaag hangen heel schuchter de eerste lenteboden in de lucht; het prille begin van een nieuwe cyclus. De seizoenen van de natuur begeleiden ons eigen levensritme door de tijd én door de geschiedenis, waar wij deel van uitmaken.*

*Vandaag vieren wij de voltooiing van de 2<sup>e</sup> fase van ons gasthuis en stellen het Poorthuis onder Gods bescherming. Het Poorthuis verbindt wat buiten is met binnen; daar waar Gods hand de mensen raakt, dag na dag de eeuwen door, in de stilte van arbeid en gebed. Ik dank jullie, lieve Medezusters, beminde tochtgenoten dat wij in deze veranderende tijden durven vasthouden aan wat nooit verandert: de toewijding aan Christus en aan elkaar."*

Woorden van dank waren er voor de architect Pascal Grosfeld om het prachtige resultaat in schoonheid en doelmatigheid, dat hij met zijn medewerkers tot stand heeft gebracht en voor Hans van Zegeren, die namens het bestuur zitting had in het bouwteam. Ook de uitvoerders van huisaannemer Zwaluwse Bouw en de firma van Dijk kregen vele woorden van waardering. Het uithoudingsvermogen van Zuster Mechtild, die steeds maar weer met haar karretje vol mappen vergadering in en uit liep, werd geprezen.

Het Poorthuis is nu gereed om gasten te ontvangen. In het gebouw zijn er 4 tweepersoons- en twee eenpersoonskamers beschikbaar en een vergaderruimte. Een prachtige ommuurde binnentuin, exclusief voor de gasten grenst aan het huis. Samen met de reeds eerder gereed gekomen kamers in een deel van het klooster zelf zijn er nu 9 eenpersoons- en 5 tweepersoonskamers beschikbaar. Verdere informatie is te vinden op de website van Norbertinessenpriorij Sint Catharinadal en reservering is mogelijk per e-mail: [ontvangsten@sintcatharinadal.nl](mailto:ontvangsten@sintcatharinadal.nl).



## Een gesprek in het gastenverblijf

"Warmte en aandacht" zijn twee woorden die regelmatig terugkomen in een gesprek met de gasten, Herma en Tony, twee vriendinnen die 3 dagen in het gerenoveerde gastenverblijf logeren.

"Hier wordt je, wat je noemt: ontvangen. Hier komt iemand naar je toe met een stralende glimlach, die jou van harte welkom heet. En dat welkom dat vóélft ook meteen als van harte: er wordt niet zomaar plichtmatig wat gezegd, omdat dat er nou eenmaal bij hoort, maar de woorden, de blik en de houding verwarmen je meteen door de oprechtheid er van en vertalen zich meteen in een zeer gastvrij onthaal."

"Die aandacht en warmte, die blijf je als een koestering voelen gedurende je hele verblijf hier. Je hebt ook meteen door, dat dit niet voor ons als gasten is "aangeleerd". Dat hoort bij deze kloostergemeenschap. Telkens valt het je op. Of het nou gaat om je wijzen op alles wat je hier kunt meemaken, of als een maaltijd wordt opgediend. De maaltijden trouwens zijn niet alleen smakelijk, voedzaam en gezond, maar je ziet en proeft er aan af dat ze met zorg zijn klaar gemaakt. Niks geen franje."

"Dat gaat ook op voor de kamers: het noodzakelijke is er, alles zeer functioneel en mooi uitgevoerd, maar overheersend is de indruk van de eenvoud. En ik moet ook meteen zeggen, dat de bedden fantastisch zijn; wat hebben we hier heerlijk geslapen. En vergeet die douche niet."

"Even terug naar de zusters. Wat me zo goed doet is, dat je steeds merkt dat het zo persoonlijk is allemaal; jij bent het, die aandacht krijgt. Het heeft tegelijk ook iets heel huiselijks, bijna zoals het vroeger thuis ook was." "Ja, dat is waar, je voelt je meteen thuis, met alle warmte en aandacht die daar bij horen. De diensten die we hebben meegemaakt, de misviering en de vespers waren ook weer door hun eenvoud indrukwekkend."

"Of er nog iets aan te merken is?"

Stilte.

"Of er dan wellicht nog iets te verbeteren valt?"

Stilte.

"Nou ja, wat toch wel handig zou zijn als er een bankje op de kamer zou staan, waar je je koffer op kunt zetten. Ik zou het anders niet weten."

"Ik ga hier met mijn man gegarandeerd nog een keer terugkomen."

"Weet je wat zo aardig is: ik was hier al een keer eerder met een andere vriendin en die zei  
bij het afscheid meteen precies hetzelfde: " ik kom hier terug, dat staat vast" En dat gaat ook voor mij gelden."

## ***Berichten van het leer- en inspiratiehuis***



*Ontluiken: wat mag er in jou wakker worden?*

### **Stilteretraite vlak na Pasen**

In de natuur is de lente wakker geworden. De kracht die alles doordringt, breekt open in bloesem en blad. Ook in mensen dient zich iets aan, dat naar buiten wil en gezien mag worden. Wat is het dat in jou

ontwaken mag? Licht het begraven onder vele lagen of wordt het zachtjes wakker gekust? Durf je voor de dag te komen of klemmen de luiken van je huis?

We zijn in de dagen na Pasen. Met aandachtige lichaamsoefeningen waaraan iedereen kan meedoen, en verschillende vormen van meditatie ontdek je hoe de thema's van Pasen dit jaar in u doorwerken.

*"Er is een kracht, een kracht in jou  
Een kracht in iedereen, een diep geheim.  
Een grote bron zo weergaloos bijzonder  
Een wonder boven wonder".*

In ochtend en middag is er een programma van ongeveer anderhalf uur. De rest van de tijd is vrij. In de avond sluiten we af met een korte oefening. Tussendoor is een persoonlijk gesprek mogelijk. We leven in het ritme en de stilte van de priorij. U bent in de gelegenheid om de eucharistie en de gebedsmomenten met de zusters mee te vieren.

Naar aanleiding van de retraite in de advent kwam van één van de deelnemers deze reactie:

*Hierbij nogmaals mijn dank voor de retraite. Je had een heel levendig, rijk programma, waarin alle zintuigen aan bod konden komen. Maar tegelijkertijd bracht je diepte aan door de geleide meditaties en de verbinding met de Christelijke traditie. Ik vond het bijzonder, hoe jij heel authentiek, stevig geworteld in de traditie, deze eigentijdse werkvormen in je programma hebt geïntegreerd. En tenslotte was ik heel blij met de manier waarop je de groep hebt begeleid; zowel heel open en respectvol naar ieder, als ook duidelijk en afbakenend, wanneer dat nodig was. Het was daardoor zowel speels als oerbetrouwbaar, voor mij.  
Annet*

Prijs: € 295,-

Aankomen: donderdag 20 april tussen 14.30u en 15.30u

Vertrek: zondag 23 april ongeveer 14.00u

Adres: Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout Nbr.

[Meld u aan voor deze retraite bij Mirjam Dirx](#)

<http://www.delevensboom.net/retraite-oosterhout/>

## Innerlijke compassie: Kwan Yin en Christus

We zullen ons verdiepen in de compassie zoals die beschreven is in twee tradities: in boeddhistische soetra's over bodhisattva Kwan Yin en in mystieke teksten over Christus. Beide tradities staan dicht bij elkaar in de beleving van compassie als een innerlijke bron van heling. Het besef dat "Christus van ieder het leed, de eenzaamheid en de angst ziet" wijst ons eenzelfde innerlijke weg als de wijsheid van Kwan Yin die ons "leert ingaan in het hart dat luistert." Compassie is verbonden met onze innerlijke zintuigen: zien en luisteren. Durven wij naar binnen te zien en te luisteren naar wat ons ten diepste bezig houdt? Hoe krijg dat zien en luisteren vorm, wat is de oorsprong ervan?

Indien u daar belangstelling voor heeft bent U voorafgaand aan de mystieke tekstlezing welkom bij de Avonddienst van de Norbertinessen, die begint om 19.00 in de kapel.

Plaats : Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout.

Data : maandag 13 en 27 maart en 10 en 24 april 2017

Tijd : 19.30 tot 21.45 uur

Kosten : € 35 euro voor 4 avonden

Opgave : [spiritwijs@your-mail.com](mailto:spiritwijs@your-mail.com) of via de contactpagina op [www.spiritwijs.eu](http://www.spiritwijs.eu)

## Bezinningsdag

### Hildegard van Bingen: het innerlijk aanvoelen.



Hildegard gaf uiting aan wat zij innerlijk aanvoelde van de geheimen van haar God middels haar visioenen, schilderijen, liederen en de natuurgeneeskunde. Zij was een zeer begaafde vrouw die zich liet leiden door haar innerlijke aanvoelen, haar intuïtie, haar visioenen.

In deze verkenningstocht zullen we de mystieke teksten van Hildegard lezen en bespreken vanuit de eigen ervaring en via creatieve werkvormen zullen we verkennen hoe het intuïtieve aanvoelen tot ieder van ons komt en hoe wij daar zelf op mogen vertrouwen. Hoe vinden wij in onszelf een innerlijk vertrouwen? Wat gebeurt er als God zich verbindt met onze intuïtie

Petra Galama geeft bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden om in gesprek te gaan over de eigen godsbeleving door het lezen van teksten uit de monastieke traditie. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun eigen bezieling en verlangen en zet hen in hun kracht op de unieke weg die ieder gaat.

"Mag jouw innigste wens in jou waarachtig worden."

Plaats : Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, Oosterhout.

Datum : zaterdag 3 juni 2017 Tijd : 10.00 tot 17.00 uur

Kosten : € 45 euro inclusief lunch

Opgave : [spiritwijs@your-mail.com](mailto:spiritwijs@your-mail.com)

Meer informatie - onder meer ook over Petra Galama - vindt u op [www.spiritwijs.eu](http://www.spiritwijs.eu)

---

---

# Oproep vrijwilligers

Diverse vrijwilligers zijn inmiddels bij Sint Catharinadal actief werkzaam in de moestuin, de wijngaard en de receptie, maar er zijn nog meer vrijwilligers nodig. Medio juni zijn alle bouwwerkzaamheden afgerond en dan zullen ook de Taveerne en de winkel in gebruik genomen worden. Daarvoor hebben we ook vrijwilligers nodig.

Voor de volgende activiteiten zijn er werkzaamheden te verrichten:

- \* moestuin \* wijngaard \* winkel \* taveerne \* huishoudelijk werk \*
- \* keuken \* ondersteuning incidentele acties \*
- \* receptie \* klein onderhoud \*

U kunt een reactie toesturen aan Fons Fluitman, de coördinator van de vrijwilligers. U kunt bij hem ook terecht voor eventuele vragen: [fonsfluitman@gmail.com](mailto:fonsfluitman@gmail.com) , telefoon: 06 – 18430416. Hij zal na uw reactie met u contact opnemen voor het maken van vervolgafspraken.

Het is goed om te weten dat de vrijwilligers verzekerd zijn via een gratis collectieve verzekering voor vrijwilligersorganisaties, die uitgaat van de gemeente Oosterhout. Voor verder info:

<http://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/vrijwilligersverzekering/>

**Colofon: Eindredactie Onno Luske en Sjef Kock. Foto's Arjan van Dijk**  
**Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal, Kloosterdreef 3, 4901 PH Oosterhout Nb**  
[www.sintcatharinadal.nl](http://www.sintcatharinadal.nl)      **Bank: NL82RABO01399 01 485**

---

---

---